

Gereformeerde Gemeente Moerkapelle

Aandachtspunten en regels met betrekking tot een kerkelijke huwelijksbevestiging



Algemeen

Een christen die naar Gods Woord wil leven, leeft geheel anders dan een niet-christen. Dat komt elke dag tot uiting, ook op de huwelijksdag.

De keuze die jullie maken om Gods zegen te vragen over je huwelijk wordt door de kerkenraad zeer gewaardeerd. We zien het als een Bijbelse weg dat je bij het begin van je huwelijk een zegen van de Heere wilt vragen.

Met het knielen voor Gods aangezicht belijden jullie dat je je wilt onderwerpen aan de Heere en aan Zijn Woord. Jullie keuze heeft consequenties voor de invulling van je trouwdag. Het zal zichtbaar moeten zijn in kleding en wandel en in het verdere verloop van de dag. Het huwelijksformulier spreekt over een 'heilig en eerbaar' leven.

Het is belangrijk om daar samen over na te denken, keuzes te maken en richting te geven aan jullie ceremoniemeester(s).

Aandachtspunten en regels

Dit uitgangspunt is wellicht voor jullie voldoende. De praktijk leert dat het nodig is om toch enkele zaken concreet te benoemen om misverstanden te voorkomen, speciaal wat betreft de voorbereiding en gang van zaken met het oog op de kerkelijke huwelijksbevestiging en de kerkdienst.

- Voor afspraken over een datum voor de trouwdienst moet je tijdig contact opnemen met ds. H. Brons (079 2000 152) en de scriba (079 5932602).
In principe sluit de eigen predikant het huwelijk.
- De huwelijksdienst vindt plaats in onze eigen gemeente, die (fysiek of via internet/kerktelefoon) samenkomt in onze kerk. Het huwelijksformulier zegt hierover: "... voor God en deze Zijn heilige gemeente".
Daarom wordt de dienst gehouden in ons eigen kerkgebouw in Moerkapelle.
- Het bruidspaar neemt contact op met de koster (079 5932375) in verband met de beschikbaarheid van de kerk, en met René Qualm (0182 701197) voor een organist. Een gastorganist (een familielid of een goede vriend van het bruidspaar) kan alleen uitgenodigd worden na overleg met de scriba. De gastorganist moet ervaring hebben in het begeleiden van de gemeentezang

- Het bruidspaar neemt ca. 6 weken voor de trouwdatum contact op met ds. Brons voor het maken van een afspraak voor een huwelijksgesprek.
- De kleding van bruid en bruidegom dient gepast te zijn met het oog op het verschijnen voor Gods aangezicht. De trouwjurk van de bruid is (evenals alle kleding) om te bedekken en niet om te ontdekken. Dit betekent concreet: geen blote schouders en rug en geen decolleté. Zoals in alle erediensten dient ook het hoofd van de bruid duidelijk herkenbaar bedekt te zijn.
- Voor of na de trouwdienst is er gelegenheid om een foto te laten maken van het bruidspaar met de predikant. Er mogen tijdens de kerkdienst geen foto- of video-opnames worden gemaakt.
- De liturgie wordt vastgesteld door de predikant. De inhoud van de liturgie kan beschikbaar worden gesteld voor het opstellen van een orde van dienst.
- Als regel worden, als in- en uitleidend orgelspel, psalmbewerkingen gespeeld. Eigen keuzes van zang of spel alleen na de dienst en altijd tijdig in overleg met de kerkenraad.
- Voorafgaand aan de dienst komt het bruidspaar naar de consistorie.
- Tijdens de dienst is er één collecte, bestemd voor de kerk. De kerkenraad zorgt voor de honorering van de predikant, koster en organist. Het is goed om daar bij de collecte aan te denken.
- Tijdens de trouwdienst wordt aan het bruidspaar namens kerkenraad en gemeente een huwelijksbijbel in de Statenvertaling uitgereikt.
- Verzocht wordt om ruim een maand voor de trouwdag de trouwkaart (met o.m. het toekomstige adres) door te geven aan de scriba. Dat is nodig voor de kerkbode, gemeentegids en ledenlijst.
- Als één van jullie beiden zich met het huwelijk bij onze gemeente aansluit, of (andersom) als jullie je na de trouwdag ergens anders gaan vestigen, moet dat kerkelijk formeel geregeld worden. Als je bij de Ger. Gemeente blijft gaat dat met een attestatie. Bij verandering van kerkverband wordt daarvoor een Bewijs van Lidmaatschap gebruikt. Overleg dit tijdig met de scriba.

Zoals aangegeven in de inleiding van dit protocol dient er geen tegenstelling te zijn tussen de kerkdienst en het overige van jullie huwelijksdag. Zodat van jullie huwelijksfeest gezegd kan worden: 'En Jezus was ook genodigd'.

We wensen jullie een goede en gezegende tijd op weg naar jullie huwelijk!

Met vriendelijke groet,

De kerkenraad van de Ger. Gemeente van Moerkapelle